



STIL

Solidariteitsorganisatie
voor vluchtelingen en
migranten zonder
verblijfsvergunning

Nieuwsbrief september 2012

Franse tolken nodig voor medische hulp aan vluchtelingen

STIL helpt veel vluchtelingen met psychische problemen. We proberen dan via de huisarts behandeling te verkrijgen bij een psycholoog of psychiater. We werken intensief samen met Altrecht, de crisisdienst en huisartsen. Omdat de tolken niet meer vergoed worden bij Altrecht en wij daar eveneens geen budget voor hebben, zijn we dringend op zoek naar mensen die goed Frans spreken en die tijd hebben om mee te gaan naar huisarts, psycholoog of psychiater. Het gaat vaak om vluchtelingen die 'Afrikaans' Frans praten dus heel anders dan 'TV 5-Frans'. Bijvoorbeeld mensen uit Guinee, Togo, Congo, etc.

Het betreft vrijwilligerswerk. Graag een mailtje met relevante info sturen aan: info@stil-utrecht.nl of bel naar STIL 030 2713 463.

Opvang nodig

STIL helpt honderden 'geklinkerde' vluchtelingen per jaar. Zo kopten in 2011 ruim 250 mensen aan die op straat gezet waren bij een Asielzoekerscentrum of vluchtelingen-gevangenis.

Regelmatig zoeken we opvang voor deze mensen, voor korte of lange tijd. Intussen pogen we aan oplossingen te werken.

Heb je een kamer over en wil je meer weten? Mail of bel dan naar STIL: info@stil-utrecht.nl of 030 2713 463.

Geen spreekuur en hulp voor nieuwe cliënten STIL sluit twee maanden helemaal de deur

Tot onze grote spijt sluit STIL twee maanden helemaal de deur voor nieuwe mensen die voor hulp langskomen. Ons medisch spreekuur is nog wel open voor iedereen.

We hebben dit moeilijke besluit genomen omdat we anders, zelfs met de cliëntenstop die we al hadden, niet toekomen aan het zorgvuldig begeleiden en echt goed helpen van de al bekende cliënten. Die hebben de zorg en hup (ook) heel hard nodig. We vinden dit een verschrikkelijke beslissing omdat er ernstige humanitaire nood is en mensen vaak echt nergens terecht kunnen. We hopen in die twee maanden wel een inhaalslag te maken, een beter hanteerbare werkwijze te verzinnen en nieuwe vrijwilligers in te werken. In deze periode hangt bij de gesloten deur een informatie-papier voor mensen die we niet helpen. Hier staat bijvoorbeeld in waar ze eten en drinken kunnen krijgen.



Te weinig hulp voor mensen met kiespijn

Een tiental tandartsen helpt één keer per maand iemand gratis en sommige artsen geven daarnaast nog korting. Toch is er voor mensen zonder verblijfsvergunning een groot gebrek aan tandartshulp.

Zelfs als we artsen geld aanbieden, weigeren ze vaak te helpen. Ze hebben het te druk of vinden onze klanten lastig. Ander probleem is dat STIL geen budget heeft voor deze hulp. Sinds 2009 wordt dit niet meer vergoed. Omdat deze mensen zich niet mogen verzekeren, niet mogen werken en geen bijstand kunnen krijgen, is dit een serieus probleem. STIL werft het hele jaar door fondsen hiervoor.

Wil jij financieel helpen of als arts hulp bieden?

Neem dan contact op met STIL: info@stil-utrecht.nl of 030 2713 463.

Donateur worden? Kijk op www.stil-utrecht.nl.

Eenmalige donaties zijn ook welkom op bankrekening: **740 7021** van **Stichting Lauw-Recht**, Utrecht, o.v.v. kiespijn.

Actienieuws vluchtelingen

Eind aan Irakees tentenkamp Sellingen

Vrijdag jl maakten 31 Irakese vluchtelingen een eind aan hun actiekamp in Sellingen. Ze logeren nu bij particulieren, vrienden en kennissen.

"We hebben een paar weken slecht gegeten en geslapen. We rusten nu uit en denken na over nieuwe acties", zegt woordvoerder Zana.

Ze kregen 26 augustus een terrein toegewezen in Sellingen (gemeente Vlagtwedde, net als Ter Apel) waar ze tot de verkiezingen mochten blijven. In die tijd kwam er ondanks gesprekken met het ministerie, geen oplossing. De actievoerders wonen al lang in Nederland en willen niet terug naar Irak, waar het volgens hen niet veilig is. Zie oude berichten: stil2.wordpress.com

Protestacties tegen opsluiten migranten

27 oktober

Landelijke actiedag herdenking Schipholbrand
Acties bij verschillende uitzetcentra en gevangenissen voor mensen zonder papieren, o.a. bij Kamp Zeist: no-border.nl

13 januari Schiphol:

Grensgevangenis wordt herberg Meer info: www.schipholwakes.nl

Rotterdam Airport

Op 16 september betuigden rond de 35 mensen met toeters, fluitjes en trommels hun solidariteit met mensen die in deze gevangenis vastzitten omdat ze niet de 'juiste' papieren hebben. Er is plek voor 608 mensen. Op briefjes schreven zij 'Thank you' aan de actievoerders.

Doel Amsterdamse vluchtelingen op straat: 'Zoveel mogelijk vluchtelingen voor de winter onder dak'

In Amsterdam kamperen sinds 4 september veertien vluchtelingen uit Sudan, Eritrea, Ethiopië en Somalië in de tuin van het Wereldhuis en de diaconie van de protestantse kerk. De groep is gegroeid tot zeventien. Hun doel is om voor de winter zoveel mogelijk dakloze vluchtelingen aan onderdak te helpen. Woordvoerder Ilias: "We zijn daarover in gesprek met de diaconie, de gemeente, organisaties en advocaten. We willen het liefst dat het rijk met een oplossing komt".



Dit Amsterdamse kamp kan volgens Ilias niet groter worden omdat daar geen ruimte voor is in de tuin. Er gaan geruchten dat uitgekeken wordt naar locaties voor uitbreiding. **Open dag zondag 23 september Nieuwe Herengracht 20 (bij het Waterlooplein).**

Ook weleens goed nieuws ???!

STIL en haar cliënten maken niet alleen maar ellende mee. Er is ook weleens goed nieuws. Regelmatig krijgen mensen een verblijfsvergunning of opvangplek.

Soms van het rijk, in door gemeenten gefinancierde Noodopvang of bij collega-organisaties in het land. Daarnaast heeft STIL een netwerk van particuliere opvangplekken. Zonder hen was de nood een stuk groter! **Opvangplekken bedankt !**

Deze maand kreeg een aantal mensen plek in een nieuw opvanghuis, door de gemeente Utrecht gefinancierd, gedraaid door de nieuwe Stichting 'Seguro'. Ook financiert de gemeente plekken in de medische opvang (MO) in Amsterdam. **Gemeente Utrecht, MO en Seguro bedankt!**

Veel artsen en zorgverleners zetten zich in voor onze doelgroep. Zo krijgen we soms gratis hulp of korting en besteden de zorgverleners vaak extra aandacht aan vluchtelingen die meestal met meerdere soorten problemen kampen. **Artsen en zorgverleners bedankt !** We zijn erg blij met de nieuwe en 'oude' trouwe donateurs! Ook met de geweldige fondsen die keer op keer voor individuele noden geven, voor de steun aan 'nieuwe daklozen' of voor STIL in het algemeen.

Fondsen en donateurs hartelijk dank!

STIL heeft te maken met een veel te grote werkdruk en grote humanitaire nood. Daarom zijn we heel erg blij met de nieuwe en oude trouwe vrijwilligers die zich inzetten voor STIL, op de spreukuren of met incidentele hulp. We zouden niet weten wat we zonder jullie zouden moeten doen!! **Vrijwilligers hartelijk dank !!** **Kijk wat jij kunt doen op: www.stil-utrecht.nl**